

Hermann Häring "Påven försöker vrida utvecklingen till tiden före 60-talet"

Published by Irène Nordgren

"Påven tas emot av den katolske och omgifte tyske presidenten Christian Wulff. Han fortsätter till protestanten Angela Merkel, förbundskanslern som också är skild och omgift, för att sedan möta den precis omvalde Berlinborgmästaren Klaus Wowereit, katolik och sambo med en annan man."

"Hermann Häring var teologistudent i Tübingen på 60-talet när Joseph Ratzinger var professor. Nu är Häring själv professor, han betraktar fortfarande Joseph Ratzinger som en briljant teolog, men är samtidigt en av påvens skarpaste kritiker.

– Under sina sex år har han försökt vrida utvecklingen tillbaka till tiden före 60-talet, säger Hermann Häring och tror att påven skrämdes av den tidens katolska reformiver.

Hermann Häring tillhör organisationen "Wir sind Kirche" (Vi är kyrkan), som kallar sig en katolsk folkrörelse.

De senaste två åren har kyrkans kroniska kris blivit akut, detta sedan rektorn för ett jesuitgymnasium i Berlin offentliggjorde sina misstankar om tidigare övergrepp mot eleverna från lärarnas sida."

"Avslöjandena följdes av massutträden – 181 893 personer lämnade kyrkan i fjol."

"I Hermann Härings ögon befinner sig den katolska kyrkan i sin största kris sedan Martin Luther gjorde uppror för 500 år sedan. Påvebesöket ser han snarast som ett försök att skyla över problemen i stället för att på allvar ta itu med dem.

– Det som gör oss så besvikna är tanken på vad påven skulle kunna åstadkomma, det finns en sådan oerhörd potential i ämbetet, säger Hermann Häring."

Zuletzt geändert am 24.09.2011